

# Εκδρομή σε Μόναχο, Νυρεμβέργη και κάστρα Βαυαρίας, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά & Θεοφάνεια 2021 - 22

ΓΟΤΘΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΗ ΓΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ

**Μόναχο, Νυρεμβέργη, Ρόττενμπουργκ, Κάστρο Νόισβανστάιν, Γκάρμιν Παρτενκίρχεν, Χαρμπουργκ, Όμπεραμεργκάου**

Μπαρόκ πόλεις και μεσαιωνικά κάστρα, πανέμορφες πόλεις και γραφικά παραμυθένια χωριά ατέλειωτα δάση, Άρωμα καραμελωμένου μήλου και μπαχαρικών από το ζεστό κρασόμελο (Glühwein), αναμιγμένα με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, χαρούμενες παρέες και εξαιρετική γεύσεις συνοδεία άφθονης μπίρας αλλά και καλών κρασιών.

## **1η ημέρα: Πτήση για Μόναχο (εκδρομή στη Νυρεμβέργη)**

Γνωρίζουμε την πόλη – σύμβολο της καταστροφής και της αναγέννησης. Χτισμένη στις όχθες του Ίζαρ, η πρωτεύουσα του ομόσπονδου κράτους της Βαυαρίας, στην οποία φτάνουμε με την πρωινή απευθείας πτήση διακρίνεται για το πολιτιστικό και βιομηχανικό της αποτύπωμα. Με την άφιξή μας αρχίζουμε την εκδρομή στην ιστορική πόλη της Νυρεμβέργης. Στην κοιλάδα του ποταμού Πεγκνιτς, σε απόσταση μόλις 140 χλμ. από το Μόναχο, η γερμανική πόλη στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βαυαρίας με τον μεσαιωνικό χαρακτήρα και τον ρόλο που έπαιξε στη σύγχρονη ιστορία ξεδιπλώνει την αριστοτεχνική ομορφιά της ως σύμβολο της καταστροφής αλλά και της αναγέννησης και μας καλεί να την εξερευνήσουμε με τον ίδιο τρόπο που θα εξερευνούσαμε ένα ζωντανό μνημείο μοναδικής αισθητικής. Καρτποσταλικά γραφικά και γεμάτη με αξιοθέατα που τραβούν το φωτογραφικό, αλλά και εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον του επισκέπτη, η Νυρεμβέργη, πόλη που καταστράφηκε ολοσχερώς από τους συμμάχους κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ανοικοδομήθηκε-αποκαθιστώντας εν μέρει την προπολεμική της εμφάνιση-, διατηρεί την αίγλη της ως σήμερα. Στο Μέλαθρον της Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στην ιστορική αίθουσα 600 έλαβε χώρα η περίφημη Δίκη της Νυρεμβέργης όπου καταδικάστηκαν οι πρωτοστάτες του ναζιστικού καθεστώτος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια στιγμή, ο Καθεδρικός Ναός, το Δημαρχείο που θυμίζει περισσότερο αναγεννησιακό palazzo, το Συμμαχικό Δικαστήριο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι γοτθικές αλλά και μπαρόκ εκκλησίες, τα ατμοσφαιρικά καφέ στις όχθες του ποταμού και τα γραφικά εστιατόρια της Παλιάς Πόλης φιλοτεχνούν τον υπέροχο αυτό καμβά με πινελιές που κάνουν την πόλη να μοιάζει λες και έχει βγει από μια άλλη εποχή. Επιστροφή στο Μόναχο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

## **2η ημέρα: Μόναχο Μπαρόκ ξενάγηση και μύρα στη χριστουγεννιάτικη Μαρίενπλατς**

Πρωινή εξόρμηση για περιήγηση και αστική φλανερί στο ιστορικό κέντρο του Μονάχου. Από τις χριστουγεννιάτικες αγορές, ως τους εορτασμούς για τη νίκη της Μπάγερν, όλο και κάτι θα συμβαίνει στην Μάριενπλατς, την όμορφη πλατεία στην οποία χτυπάει ο παλμός της καρδιάς της πόλης. Στολισμένη με το Νέο και το Παλιό Δημαρχείο, καθώς και με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, η ιστορική πλατεία που ιδρύθηκε το 1158 είναι το κομβικό σημείο στο οποίο συναντώνται όλοι οι σημαντικοί δρόμοι της πόλης. Την ώρα που ένας μοναδικός, διάχυτος ήχος κωδωνοκρουσίας μας οδηγεί έξω από την μπαρόκ εκκλησία με τους πράσινους κρानοφόρους πύργους, περνάμε μπροστά από ιστορικά κτίρια, ενώ δεν παραλείπουμε να δοκιμάσουμε το παραδοσιακό γλυκό ζεστό κρασί για το οποίο φημίζεται η περιοχή. Το βράδυ οι τοπικές μπυραρίες σας περιμένουν για εξάισια μπύρα και γευστικά πιάτα συνοδεία μουσικής από ντόπιους μουσικούς που φοράνε τα παραδοσιακά lederhosen!

### **3η ημέρα: Μόναχο (Ρομαντική οδός / Ρότενμπουργκ / Χάρμπουργκ)**

Γερμανικός ρομαντισμός για πάντα! Καταπράσινα λιβάδια, άγρια ποτάμια, ρομαντικά κάστρα, πανέμορφα γραφικά χωριά και μεσαιωνικά καλντερίμια. Η σημερινή μας εκδρομή θα μας δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τη Βαυαρία των εικονογραφημένων βιβλίων, έτσι όπως απλώνεται κατά μήκος της διαδρομής μας μέχρι το μεσαιωνικό κάστρο-φρούριο Χάρμπουργκ. Το παλάτι που χρονολογείται γύρω στον 11ο με 12ο αιώνα, αποτελεί ένα καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό κτίσμα που στέκεται αγέρωχο στην καταπράσινη κοιλάδα, ανέπαφο σχεδόν από την καταστροφική μανία του χρόνου. \_Rot\_, όπως οι κόκκινες στέγες των σπιτιών. \_Burg\_ όπως οι μεσαιωνικοί οχυρωμένοι οικισμοί. Αφού διασχίσουμε την περιοχή Nördlinger Ries (κι αφού σταματήσουμε για λίγο στο Dinkelsbühl που διακρίνεται για τους μεσαιωνικούς πύργους του) φτάνουμε στο Ρότενμπουργκ. Τα καλοδιατηρημένα τείχη, η παλιά αγορά της πόλης, οι πλατείες με τις μεγάλες κρήνες, το Δημαρχείο, αποπνέουν τη μαγεία του γερμανικού ρομαντισμού που καθώς φαίνεται, εδώ δεν έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Μην παραλείψετε μαζί με την κούπα ζεστής σοκολάτας να δοκιμάσετε το αυθεντικό γλύκισμα της πόλης: η «χιονόμπαλα» (γερμ. Schneeball) είναι μια λαχταριστή μπάλα τηγανητής ζύμης, πασπαλισμένη με άχνη ζάχαρη ή με σοκολάτα που θα σκανδαλίσει τον ουρανίσκο σας με τη μεστή της γεύση. Επιστροφή στο Μόναχο αργά το απόγευμα.

### **4η ημέρα: Μόναχο (Κάστρο Νοϊσβανστάιν–Ομπεραμεργκάου–Γκάρμις Παρτενκίρχεν) Γοτθικά παραμύθια στη γη των μεγαλοπρεπών κάστρων**

Ο αστικός μύθος θέλει το κάστρο του Νοϊσβανστάιν να βρίσκεται πίσω από την έμπνευση της Disney για την Ωραία Κοιμωμένη. Ένθερμος οπαδός του Βάγκνερ, της βαυαρικής φύσης και των μυθικών εικόνων, ο Λουδοβίκος ο Β', γνωστός και ως Βασιλιάς των Παραμυθιών, αλλά και Τρελός Βασιλιάς, αφιερώθηκε τόσο πολύ στο πάθος της κατασκευής του κάστρου εις βάρος των καθηκόντων του ως αρχηγός κράτους, που καθαιρέθηκε ως ψυχικά άρρωστος. Ενδιαφέρον προκαλεί ακόμα το γεγονός πως οι Ναζί χρησιμοποιούσαν το κάστρο για να κρύψουν κλεμμένα έργα τέχνης. Πάντως, παρά τον βαρύ του ίσκιο, κατάφερε να παραμείνει αλώβητο στον

χρόνο, καθελώνοντας τους επισκέπτες με την αρχιτεκτονική του μεγαλοπρέπεια καθώς και την έκλυτη πολυτέλεια των εσωτερικών του χώρων. Επόμενος σταθμός μας, η Όμπεραμεργκάου με το γοθικό, βαρύ όνομα. Γνωστή για την αναπαράσταση των Παθών του Κυρίου, ένα τάμα ιστορίας 380 ετών, το οποίο πραγματοποιούνταν στην Κεντρική Ευρώπη για την αναχαίτιση της πανούκλας, η πόλη με τα ζωγραφιστά σπίτια παραμένει ένα οπτικό θαύμα ακόμα και στις μέρες μας. Το Γκάρμς Παρτενκίρχεν αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά χιονοδρομικά κέντρα της χώρας και τόπο συνάντησης των επίδοξων σκιέρ στους πρόποδες των γερμανικών Άλπεων. Γεμάτο με γραφικά δρομάκια και υπέροχους κήπους όπου πραγματοποιούνται υπέροχες συναυλίες κλασικής μουσικής, θα μας εντυπωσιάσει με την ανεπιτήδευτη γραφικότητά του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

### **5η ημέρα: Μόναχο (προαιρετική εκδρομή στο Ρέγκενσμπουργκ) – Πτήση επιστροφής**

Βόλτα για αγορές στο Μόναχο ή εκδρομή στην άκρη του Βαυαρικού δάσους; Μια βόλτα για φωτογραφίες και αγορές στους δρόμους της Βαυαρικής πρωτεύουσας είναι πάντα μια ιδανική, όσο και κομψή επιλογή για τη νοηματοδότηση της τελευταίας μέρας στην πόλη. Την ίδια στιγμή, μια εκδρομή (έξοδα ατομικά) στο Ρέγκενσμπουργκ με τα μεσαιωνικά κτίρια και τους ψηλούς πύργους φαντάζει ως μια ακόμα εξαιρετική, εναλλακτική επιλογή. Στο Βορειότερο σημείο του Δούναβη, η μεσαιωνική πόλη, χαρακτηρισμένη από την UNESCO ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, παραμένει μέσα στην ανυπέρβλητη στοιβαρότητα της ένας από τους πιο δυνατούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Γερμανίας. Μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Τα δάση, τα μεσαιωνικά κάστρα, οι γοθικές εκκλησίες, η πλούσια λαογραφική παράδοση, οι φωτισμένες, υπέροχες αγορές αποτελούν πια μια όμορφη ανάμνηση. Όμως η Βαυαρία πίσω μας, μας ψιθυρίζει στο αυτί να μην την ξεχάσουμε ποτέ.